

*Herinner mij  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon  
hoe ik was toen ik alles nog kon*



Met stil verdriet melden wij u het plotse heengaan van

## Nathalie Vandenberghe

Zij werd geboren te Brasschaat op 29 november 1978 en is  
onverwacht thuis te Wuustwezel overleden op 26 oktober 2021.

Zullen haar nooit vergeten:

Yaisa Ceulemans  
Yinthe Ceulmans

*haar oogappels*

Steve Ceulemans

*papa van haar kinderen*

Rudy en † Maria Vandenberghe - Van Dyck, Dennis, Danny  
Iris Van De Vijver en Wilfried Kenis, Arno en Shana, Stan

*haar ouders en broers*

† Theo en Martha Ceulemans - Kuylen

*ouders van Steve*

Haar nonkels, tantes, neven en nichten.  
Haar vele vrienden en kennissen.

Innige dank aan huisarts M. Bosschaerts, voor zijn inzet en diepmenselijke aanpak.

Wij nemen in beperkte kring afscheid van Nathalie  
in de aula van Afscheidshuys Goossenaerts.

U kan de plechtigheid volgen via livestream  
op zaterdag 13 november 2021 om 11.00 uur, [www.afscheidshuys.be](http://www.afscheidshuys.be)  
Klik vervolgens onderaan op het rouwboek,  
daar kan je op de link klikken die bij Nathalie Vandenberghe staat.

Aansluitend vertrouwen we haar as toe aan de strooiweide  
op de begraafplaats van Gooreind, u mag dit gebeuren allen bijwonen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Yaisa en Yinthe Ceulemans  
p/a Afscheidshuys Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel